

Berichten van de Z.W.O.-commissie

Een Indonesische predikant schrijft, dat hij die ochtend opstond en nadacht over de moeizame tijd waarin de wereld verkeert. Ter bemoediging stuurt hij Kerk in Actie zijn kleine gebed van die dag:

*"Father, we are tempted to worry about so many things.
Our world is a mess! Forgive us for focusing on anything or anyone but You.
Thank You for the Bible that equips and empowers us to live each day.
Right now, we declare that You are our only Hope. Please help us remember
that You really are in control. In Jesus' Name, Amen"*

*"Vader, we maken ons zorgen om zoveel dingen. Onze wereld is een rotzooi.
Vergeef ons dat we ons op van alles richten, behalve op u. Dank U voor de Bijbel
die ons iedere dag weer toerust en versterkt. Juist nu erkennen we dat U onze
enige Hoop bent. Help ons er aan herinneren dat U echt in controle bent. In
Jezus' Naam. Amen."*

Bovenstaand gebed wil ik graag met jullie delen om te ervaren, dat wij als gemeente veel terugkrijgen via onze contacten met de projecten van Kerk in Actie. Zo delen we wereldwijd in wat we kunnen!

Ondanks de beperkingen van deze tijd mochten wij ook delen :

Twee leden van de ZWO-commissie zijn, mèt mondkapje op, enthousiast aan de gang gegaan met vet (10kg!), zaad, besjes, noten, pinda's en oude materialen. Er werden heel veel vogelvoertaarten en andere creaties gemaakt.

De verkopers van de kerstbomenactie wilden dit alles voor ons verkopen en we kunnen meedelen dat dit een groot succes is geworden! **De opbrengst is €413,50 voor Delta voor Indonesië.** Iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen: hartelijk bedankt!

De volgende actie start direct in het nieuwe jaar van 4 tot 18 januari:

“Aardappelen voor Indonesië”

Nee, we sturen geen aardappelen op, maar we bieden ze wel te koop aan voor u en de opbrengst gaat voor 100% naar onze projecten. Ook als u geen aardappelen eet, kunt u meedoen!

De actie gaat als volgt:

- Doe het ingevulde bestelformulier* in de brievenbus van de Brug of van familie Binnekamp.
- Voeg daarbij het geld óf doe een envelop met geld bij afhalen van de aardappelen in de brievenbus
- De aardappelen kunt u uit de kist die bij familie Binnekamp (Veerweg 49) -naast de afvalcontainers- staat op naam afhalen.
- Wanneer u de aardappelen aan huis bezorgd wilt hebben, geeft u dit aan op het formulier en doet u het geld bij het aanvraagformulier.
- Wilt u geen aardappelen maar wél meedoen? Vul uw bestelling in wat naar voedselbank de Bevelanden gaat en doe dit samen met het geld in een envelop, in de brievenbus bij Veerweg 49.

*bestelformulieren ook via website van de kerk en in de kerk verkrijgbaar

Let op: deze actie is tot 18 januari en op=op!

Tot slot nog 2 Groene tips;

Het nieuwe jaar vangt aan, een moment van goede voornemens: zullen we dit komende jaar ons meer “vergroenen”? Concrete doelen stellen helpt goed daarbij, bv. overstappen naar een groene energieleverancier, aanschaf van recyclebare zakjes om te gebruiken in de supermarkt, meer producten kopen bij onze plaatselijke boeren en winkels enz.

Vindt u het ook zo heerlijk om te wandelen? Neem een paar wegwerphandschoenen en een plastic zakje in uw jaszak mee. Ruim zo het zwerfafval op. Ook leuk om met de kinderen die hun best doen om alles op te sporen!

Hartelijke groet,
namens de ZWO Commissie,



Jeanette Binnekamp